

Hejsa!

Mit navn er Michael, og jeg er nu autoriseret SSA.
Under min uddannelse fik jeg tilbudt at tilbringe den sidste måned af min praktikperiode i udlandet, og jeg sprang på!
Egentlig havde jeg håbet på at komme til Tyskland, men vi endte med at vælge Finland i stedet.



Efter en underlig lang flyvetur (med mellemlandinger) var der ikke tid til meget søvn, da jeg ankom sent om natten, så den første arbejdsdag var lidt hård at tygge på.
Selvom det var april måned, så betød det sne i Finland, så her ses min første bustur til arbejde.



Stedet, jeg skulle arbejde, er en form for aktivitetscenter, hvor beboerne bor i deres egne lejligheder, men de har typisk enten kognitive eller funktionelle nedsættelser.
Der er en fællesstue til alt – lige fra bagning til musik.



Stedet, jeg var, er et svensk-finsktalende sted, hvor både beboere og personale snakker finsk og svensk, men der var også mange andre sprog, der florerede på daglig basis, da jeg ikke var den eneste fra udlandet på besøg. Så jeg har både lært en smule svensk, finsk, spansk, tysk og fransk under mit besøg.



Der var god udsigt fra 5. sal, og der var dejlige balkoner, der havde udsigt over en lokal park.



Under mit ophold fik jeg mulighed for at opleve lidt af, hvad Finland havde at tilbyde. Jeg var bl.a. i Nuuksio, som er en kæmpe nationalpark. Jeg var også ude at prøve at klatre, og jeg var til fest med kollegaer (efter arbejde).



En af de ting, jeg hurtigt fandt ud af i Finland, er, hvor meget de går op i Moomins (Mummitrolde) og saunaer!

Man vidste måske godt hjemmefra, at saunaer er populære i Finland, men at nærmest ALLE huse, lejligheder, skoler, sportshaller, sommerhuse m.m. har en!

Og de har Mummitrolde på alt – lige fra tøj og sko, til kartofler og vin!



Alt i alt har dette været en utrolig lærerig oplevelse for mig for at se, hvordan man gør tingene i en anden del af verden, men også for at lære folkefærdet at kende. Selvom vi er relativt tæt på Finland, er der mange markante forskelle på vores samfund.

Jeg vil anbefale alle, der overvejer en oplevelse for livet, at gribe tilbuddet, når I kommer så langt, og ikke lade jer slå ud af usikkerheder og "Hvad nu hvis..."-spørgsmål.

Og til sidst, vil jeg give et lille råd:

Uanset hvor du ønsker at besøge ...

Uanset land, kultur og lyst ...

Vær åben for at prøve nye ting.

Sig ja til at gøre ting på "deres" måde, og sug til dig af kulturel viden.

Hav en rigtig god tur!



Skrevet af Michael Z.

A0720-1 – April 2023